

Diversiteit in Dialoog



Festival voor het goede gesprek

Programma 13 september 2014

Locatie: [Van Limmikhof](#) van de Protestantse Diaconie
Nieuwe Keizersgracht 1a, 1018 DR Amsterdam (naast De Hermitage)

09.30 uur	Inloop
10.00 uur	Start
10.30 - 12.15 uur	1e ronde workshops
12.15 - 13.30 uur	Lunch & diverse activiteiten waaronder Capoeira
13.30 - 15.15 uur	2e ronde workshops
15.30 - 16.45 uur	3e ronde workshops
17.00 uur	Afronding
17.30 uur	Borrel

Workshops 1e ronde (10.30 - 12.15 uur)

Dialoog en drama

Martin de Ruiter, Manon Dahler en Floris Lemmen

Onder het motto "we moeten praten" organiseert Het Consulaat het echte gesprek. Dilemma's en vraagstukken worden verbeeld door acteurs. Deelnemers ervaren, gaan met elkaar in dialoog en reflecteren. Toeschouwers worden participanten. Ideeën en visies worden getoetst, zo wordt het echte vraagstuk duidelijk.

Zeg het zonder woorden

Judith Lengkeek

Hoe kun je door gebruik van tekentaal in dialoog treden met jezelf en je Eigen Wijsheid aanspreken? In deze workshop werk je in stilte aan eenvoudige tekenopdrachten, soms alleen, soms samen, waarbij de reflectievragen na afloop helpen zichtbaar te maken wat je nou eigenlijk wilde zeggen.

Wijsheidsbronnen; in dialoog met de I-Tjing

Saskia van der Werff

Hoe laat jij je inspireren door wijsheden uit vervlogen tijden? Tijdens deze socratische dialoog bieden we op experimentele wijze ruimte aan de stem van een eeuwenoude Chinese wijsheidsbron. De I-Tjing, het boek der Verandering, heeft gedurende duizenden jaren mensen over de hele wereld met wijze raad terzijde gestaan.

Wacht gedisciplineerd op wanorde

Erica Beneker

In deze workshop biedt Erica Beneker van Buro Beneker een inkijkje in het werken met paradoxen. De werkwijze is ontstaan in de praktijk door met leidinggevenden de (gevoelde) tegenstellingen in hun ideeën of strategie te ontrafelen. Bewegen tussen de uitersten dat inspireert tot inzicht, relativering en laat (glim)lachen.

Socratisch gesprek

Floris Siekman

Tijdens dit filosofisch onderzoek nemen we gezamenlijk een kwestie onder de loep. Dit doen we door te luisteren, vragen te stellen, argumenten te geven en argumenten te wegen.

Nederland in Dialoog & Amsterdam in Dialoog

Miranda Willems

Vanuit de 4-stappen methodiek van Nederland in Dialoog een gesprek over de hoofdvraag van de Dag van de Dialoog 2014 "Waar sta jij voor op?".

Dialoog en systemisch werk

Michiel Steffelaar

In deze workshop wordt de dialoog gecombineerd met systemisch werk (opstellingen). Er wordt gezamenlijk een thema gekozen waarover een opstelling wordt gedaan. Daarover gaan we vervolgens in dialoog. Ervaring met systemisch werk is een pré maar niet noodzakelijk. [Voor meer informatie](#)

Spelen met Vuur, in daad en dialoog

Gigi Dingler, Alma Wattimena, Johan Hoogendijk en Laurens van der Drift

Leuk! Maar eh, hoe ontsteek ik vuur en wat houdt mijn vuur brandend? Hoe hoog mag het oplaaien en wat doe ik er vervolgens mee? Buiten, rondom de vuurplaats, gaan we aan het werk

en onderzoeken we met elkaar de vraag: "Hoe zet ik mijn vuur in?". We gaan dus met vuur spelen, letterlijk en figuurlijk.

Socratisch gesprek één op één

Leo Cox

Vanuit een vrij te kiezen vraagstelling worden in een socratisch tweegesprek argumentaties en vooronderstellingen van mogelijke antwoorden gezamenlijk onderzocht. Er is dus maar één deelnemer en één gespreksleider.

Workshops 2e ronde (13.30 - 15.15 uur)

Standbeelden in dialoog

Paul van der Plas en Henk Witteman

De werkwijze is geïnspireerd op het 'Image Theater', onderdeel van Participatief Theater. Een standbeeld geeft uitdrukking aan de gevoelswaarde achter een thema. Het thema van de dialoog is 'Verlangen'. Na opwarming zullen persoonlijke beelden uitgewisseld worden en voeren wij een dialoog-in-beeld over wat ons verbindt in ons 'Verlangen'.

Innerlijke dialoog

Brahma Kumaris

De Brahma Kumaris zal de Peace workshopmethode, waar de dialoogmethode van Nederland in Dialoog uit voortgekomen is, introduceren.

Multiloog

Heinz Mölders

Multiloog®-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen zoals onveiligheid of (geluids-)overlast, problemen in huis, met de administratie of het huis op orde houden, met (vrijwilligers-)werk of werkloosheid. Steeds gaat het erom met elkaar onder deskundige begeleiding een veilige situatie te doen ontstaan. Voorop staat daarbij het eigen verhaal, maar ook gaat het erom te luisteren en vooral de andere deelnemer erin te ondersteunen de voor hem/haar wezenlijke zaken aan de orde te kunnen stellen. [Voor meer informatie](#)

Filosofische Kunstbeschouwing

Arthur d'Ansembourg

In deze workshop maakt u kennis met de mogelijkheden van de socratische dialoog om gezamenlijk te filosoferen over een kunstwerk. Uitgangspunt is een nauwkeurig onderzoek van een werk van Chagal? Wat geeft het werk te zien en welke gevoelens en gedachten roept het bij ons op? Wat is de belangrijkste kunstfilosofische vraag die een rol speelt in zijn werk?

Transformatie van conflict

Trees Lamers

Hoe kan je anders met een conflictsituatie omgaan waar jij mee te maken hebt? Wie zijn erbij betrokken, wat is er feitelijk aan de hand en hoe kan je hardt het gesprek ingaan in een proces van openheid? Hardt met dt, hard op de inhoud en met hart voor de relatie.

Spelen met deugden

Joop Kools

Een variatie op het socratisch gesprek, combinatie van denkfiguren en dialoog. Ook in deze dialoog gaat het om de beantwoording van een fundamentele vraag. Het verschil zit hem erin dat de deelnemers de voorbeeldgever bevragen en zich verplaatsen vanuit een zelfgekozen deugd. Om vervolgens uit te komen op welke houding nodig is om in de situatie tot meesterschap en benutting van vrije ruimte te komen. Welke combinaties van deugden leiden tot voortreffelijkheid.

Empathisch redeneren

Melle Stegeman

Dialoog is een fantastische wijze van communiceren, maar vereist wel een bereidheid tot dialoog van alle deelnemers. De realiteit kan anders uitpakken; voor velen is discussie bij een verschil van inzicht de natuurlijke habitat. In deze workshop leer je hoe jij dialogisch kan participeren in discussies en zelfs beslissend kan zijn.

Workshops 3e ronde (15.30 - 16.45 uur)

Introductie dialoog met de Talking Stick

Begeleiders van de World Dialogue Foundation

Maak kennis met de principes van dialoog met de talking stick die zorgen dat elke deelnemer de tijd neemt om vanuit zijn individualiteit zijn eigen waarheid te delen. En waarbij elke deelnemer wordt gehoord. Ervaar hoe de aanwezigheid van de talking stick de synergie binnen een groep verandert.

Dialogische levenshouding in een hybride samenleving

Renate Schepen en Heinz Kimmerle

Dialoog en diversiteit: het belang van ruimte voor diversiteit binnen de dialoog en hoe je dit creëert (een benadering vanuit de filosofie). Heinz Kimmerle en Renate Schepen gingen zelf in dialoog over dit thema aan de hand waarvan zij het boek 'Filosofie van het verstaan, een dialoog' publiceerden. [Voor meer informatie](#)

Introductie "restorative circle"

Monique Toonen

Je maakt kennis met conflictoplossing door een dialoogvorm die gericht is op herstel van relaties en gemeenschapsvorming. Je krijgt uitleg over de achtergrond, werkwijze, toepassingsmogelijkheden en resultaten en we doen een kleine oefening.

StemDialoog – In contact met de innerlijke wijsheid

Antoinette van Herpen

De StemDialoog is een universele dialoogmethode gebaseerd op de Chakrapsihologie, beïnvloed door onder meer Voice Dialogue en Systemisch werk. Elke deelnemer representeert hierbij de stem en energie van een van de zeven hoofdchakra 's. Gezamenlijk gaan we in gesprek over een aanverwant thema. Hierdoor ontstaat een speciale dynamiek waarmee het thema op verschillende lagen onderzocht kan worden. De innerlijke wijsheid wordt hiermee aangesproken en dit creëert invalshoeken die anders onopgemerkt zouden kunnen blijven.

Interculturele dialoog

Joke Jongejan en Marc Koppels

Dialoog in Actie organiseert interculturele dialogen in buurthuizen, cafe's, moskeeën en kerken. De methode is gebaseerd op het socratisch gesprek. Tijdens de workshop wordt een demonstratie gegeven rond een actueel thema. [Voor meer informatie](#)

Vanuit de dialoog komen tot besluitvorming met de Ubuntu principes

Egbert Veen

Een workshop waarin we samen op basis van de Afrikaanse Ubuntu dialoogkaders op zoek gaan naar gezamenlijke wijsheid op een actueel thema. Ieder wordt gehoord, naar iedereen wordt geluisterd en vanuit de verbinding ontstaat de ruimte om te komen tot een gezamenlijk besluit.

De story circle: dialoog met een verhaal in het midden

Nancy Wiltink

De dialoog wordt gevoerd n.a.v. een oeroude mythe. Nancy Wiltink - verhalenverteller - vertelt de mythe, die daarna als een spiegel in het midden van de dialoogcirkel ligt en bepaalt waar de dialoog over zal gaan. Je zult ervaren hoe een metaforisch verhaal het gesprek kan verdiepen en verbreden en de verbeeldingskracht kan aanspreken.

Socratisch gesprek één op één

Leo Cox

Vanuit een vrij te kiezen vraagstelling worden in een socratisch tweegesprek argumentaties en vooronderstellingen van mogelijke antwoorden gezamenlijk onderzocht. Er is dus maar één deelnemer en één gespreksleider.